

# FLAIR

TODAY YOUYOUYOU MIJN LEVEN SEX & LIEFDE

VIDEO NEWS ENJOY



## Janine (42) draaide jaren om haar ware liefde heen: ‘Het heeft zo moeten zijn’

Het duurde even voordat de liefde werd bezegeld, maar na meerdere hobbels en verschillende omwegen vond Janine de ware dan toch. En die bleek dichterbij dan ze dacht.

**TEKST** LISSETTE GERBRANDS**BEELD** IRIS TEMPELAAR 22 JUNI 2024

### Ware liefde

Janine (42): “Wilfred en ik woonden vroeger in hetzelfde dorp. Hij is vijf jaar ouder en zat op de basisschool in een hogere klas. We kenden elkaar van gezicht, maar meer ook niet. Omdat mijn zus bij hem in het tennisteam zat, zag ik hem weleens, maar ik was druk met mijn eigen leven. Bovendien zat

ik in een relatie. In de zomer van 2003, vlak voor mijn stage van een jaar bij Disneyland Parijs, ging mijn relatie uit.

De break-up hakte er behoorlijk in en om mijn gedachten te verzetten, skeelerde ik vaak door het dorp. Mijn zus zei een paar keer tegen Wilfred dat hij maar eens met me mee moest gaan. Ik kon wel een opsteker gebruiken. We skeelerden die zomer een aantal keer samen en zagen elkaar tijdens spelletjesavonden met zijn broer en mijn zusje. Na de zomer ging ik naar Frankrijk, maar we hielden contact. Ik woonde op een campus en als ik wilde mailen, kocht ik bij de receptie een kaartje om te internetten.

Vanuit Frankrijk hield ik het thuisfront op de hoogte hoe het met me ging. Wilfred reageerde daar vaak op en vertelde ook wat hij thuis allemaal deed en meemaakte. Ik vond hem steeds leuker en keek steeds meer uit naar zijn mails. Maar de afstand tussen ons was behoorlijk groot en mijn stage duurde nog wel even. Op een gegeven moment vertelde Wilfred dat hij oud en nieuw altijd met een vriend in het buitenland vierde. Ik zou met vrienden naar de Eiffeltoren gaan en we spraken af dat we elkaar daar zouden ontmoeten.

Naïef als ik was, dacht ik dat we elkaar wel zouden vinden. Ik hield er geen rekening mee dat er duizenden mensen zouden zijn en had mijn telefoon thuisgelaten. Uiteindelijk stonden we allebei op oudjaarsavond onder de Eiffeltoren, maar was het zo druk dat we elkaar niet vonden. Het had zo'n mooi moment kunnen zijn.”

## **Als vanouds**

“Twee maanden later was ik even in Nederland. We gingen samen naar de carnavalsoptocht. Ik merkte dat ik verliefd was, maar was verlegen en durfde mijn gevoel niet uit te spreken. Hoe graag ik het ook wilde, er gebeurde niks. Ik ging weer naar Frankrijk. Al die tijd dacht ik: als ik thuis ben, gaat het gebeuren. Tot ik een mailtje kreeg waarin Wilfred vertelde dat hij iemand had leren kennen en haar erg leuk vond. Ik zag onze toekomst samen in rook opgaan.

Ons contact verminderde; ik was druk met mijn stage en mijn leven daar, hij was hard aan het werk en veel bij zijn nieuwe vriendin. Na mijn stage ging ik weer naar Nederland en ontdekte ik dat zijn relatie vrij serieus was. Ik trok mijn conclusies, focuste me op studeren en verhuisde naar de andere kant van het land. Jarenlang was er geen contact. Tot ik eind 2008 een berichtje kreeg. Van Wilfred. Zijn relatie was uit en hij was

gedetacheerd naar Schiedam. Ik woonde in Voorburg, in de buurt dus. Hij kwam bij me eten en het was meteen weer als vanouds. Dat ik niet honderd procent gelukkig was met mijn toenmalige vriend merkte ik toen ik de deur opendeed. Ik realiseerde me meteen dat mijn gevoelens voor Wilfred er nog zaten. Afspreken wakkerde de oude verliefdheid weer aan en zorgde ervoor dat ik een punt zette achter mijn relatie.

Binnen een paar dagen vertelde ik het Wilfred én zei ik dat ik hem leuk vond. Die ontboezeming werd gelukkig met open armen ontvangen. Na een maand daten, stuurde ik een grote bos rozen voor zijn verjaardag. Op het kaartje schreef ik 'Wil je verkering met me?' Gelukkig was zijn antwoord 'ja'. Achteraf bleek dat Wilfred ook mij al langer leuk vond, maar te verlegen was om de volgende stap te zetten. Dat we allebei verder zijn gegaan en elkaar pas later echt hebben gevonden, heeft ons leven, maar ook de relatie veel rijker gemaakt. Ik geloof dan ook oprecht dat het zo heeft moeten zijn."

*De verhalen van Lestari en Puck lees je in Flair 25-2024. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.*

## LEES OOK

Geselecteerd door de redactie



Nisma (26) heeft een opvallende neus: 'My big nose brings all the boys to the yard' is mijn motto'



Judith (44) heeft een wijnvlek in haar gezicht: 'Ik vind het geen probleem als mensen kijken, wel als dat ongegeneerd staren wordt'



Dephenic (35) heeft een spleetje tussen haar tanden: 'Als dat mijn grootste probleem is, heb ik niets te klagen'